

- *Geen zilver in de kerk*
- Voor 19.30 uur: orgelspel en stilte...
- Inleidende woorden
- Bemoediging en (drempel)gebed *in beurtspraak*
 - Vg De Heer zij met u
 - G OOK MET U ZIJ DE HEER
 - Vg Onze hulp is in de naam van de Heer
 - G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 - Vg Heer, onze God, vergeef ons wat wij misdeden
 - en laat ons weer in vrede leven.
 - G AMEN
- Zingen: lied **130, 1 en 3** *Uit diepten van ellende...*
- *Uitleg liturgische schikking*
- Gebed van de Goede Vrijdag

- Lezen LIJDENSEVANGELIE naar Mattheus door voorganger en lector (Mathea):
Mattheus 26, 36 (in Gethsemane) t.m. Mattheus 27, 66 (het graf verzegeld)
 - 1) Mt 26, 36-46 - in Gethsemané
 - Koorzang: *Gethsemané, die nacht moest eenmaal komen...*
 - 2) Mt 26, 47-56 - gevangenneming
 - Zingen: lied **556, 1** *Alles wat over ons geschreven is...*
 - 3) Mt 26, 57-68 - verhoor
 - Orgelspel
 - 4) Mt 26, 69-75 - verloochening
 - Zingen: lied **562, 2** *Hoe sloeg ik ooit uw woorden...*
 - 5) Mt 27, 1-10 - berouw
 - Korte stilte
 - 6) Mt 27, 11-26 - voor Pilatus
 - Zingen: lied **558, 6 en 7** *Om het zwijgen, het geduld...*
 - 7) Mt 27, 27-37 - kruisiging
 - Zingen: **558, 9** *Om uw kruis, Heer, bidden wij...*
 - 8) Mt 27, 38-44 - bespotting
 - Zingen: lied **558, 8** *Om de doornen van uw kroon...*
 - 9) Mt 27, 45-50 - sterven van Jezus (1)
 - *aansteken kleine kaars bij schikking aan paaskaars (Joke),
doven paaskaars (Joke),
moment van stilte*
 - Koorzang: *O hoofd vol bloed en wonden...*
 - 10) Mt 27, 51-56 - sterven van Jezus (2)
 - Korte stilte
 - 11) Mt 27, 57-66 - graflegging

- Zingen: **590, 1 en 2** *Nu valt de nacht...*
- *De voorganger doet haar paarse stola af*
- Orgelspel: slotkoor Mattheuspassion
- AANKLACHT ONDER HET KRUIS (naar tekst lied 585) *door voorganger, lector, allen*
- Koorzang: *Avé verum..*
- KRUISVERERING *in de hoek van de kerk*
we vormen met elkaar een kring en
er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken
- Zingen: lied **575, 1**: *Jezus leven van ons leven...*
- Slottekst *in beurtspraak*
Vg In uw handen, Eeuwige mijn God, beveel ik mijn geest
G IN UW HANDEN, EEUWIGE MIJN GOD, BEVEEL IK MIJN GEEST
Vg U onze God, die ons verlost hebt, God der waarheid,
G BEVEEL IN MIJN GEEST.
Vg Bewaar ons als uw oogappel
G IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS, VERBERG ONS
Vg Amen
- Zingen lied **575, 6**: *Dank zij U o Heer des levens...*
- Na afloop: orgelspel;
in stilte verlaten we de kerk

*Zondag 9 april om 10.00 uur (met het zingen van paasliederen vooraf)
is de PAASMORGEN-viering.
Na de viering is er een PAAS-brunch.*

